

De LAHORE

De Bevers

Superhelden krijgen krachten terug van de bevers

De Welpen

Welpen disco!

De Explorers

Iedereen kan koning(in) worden

Public Relations

Hema & schenk





Wist je dat

01 De Kimball o'Hara een sponsor bedrag van € 776,09 heeft gespaard via de Rabo clubsupport actie.

02 Onze vernieuwde website is online. Bedankt Niels de korte <http://kimballohara.nl/>

03 We altijd op zoek zijn naar een vrachtwagen die onze spullen naar de zomerkampterreinen kan brengen. Als je toevallig iemand kent met een vrachtwagen laat het ons dan weten.

Inhoudsopgave

4

DE BEVERS

Superhelden en een superschurk

6

DE WELPEN

Los jij de rebus op?

8

DE VERKENNER

Versterking van een mysterieuze dame

10

DE EXPLORERS

Wie als eerste het bevroren shirt aantrekt!

14

GEBOUWBEHEER

Waarom verhuren we ons gebouw?

16

PUBLIC RELATIONS

Een nieuw team, op zoek naar nieuwe kansen! Helpt u mee?

18

HOE HEURT HET EIGENLIJK?

Hierin lichten we kort het een aantal onderwerpen uit met betrekking tot gewenst gedrag en regelgeving

16

ONS UNIFORM

Iedereen is gelijkwaardig, maak je uniform compleet

Hallo beste scouts

Wij zijn de uber geweldige Bevers,

Wij zijn gezellig met de Bevers de eerste week van de zomervakantie naar Aerdenhout geweest, een leuk scouting terrein midden in een bos.

Daar zijn we een groep superhelden en een superschurk tegen gekomen, eerst dachten we dat de schurk de held was, maar toen bleek de held de schurk te zijn! Wat een enorme plot twist.



Toen moesten we de superhelden helpen hun krachten terug te krijgen van de superschurk. Dit is ons natuurlijk gelukt met de super bevers!

We hebben moeilijke parcours afgelegd, vuur gemaakt, geleerd om telekinese te gebruiken/doen/kunnen(?) en onze spierballen getraind en al deze krachten gebruikt om de superschurk te verslaan en zijn krachten terug te geven aan de superhelden.

Naast al deze moeilijke opdrachten hebben we genoeg leuke dingen kunnen doen zoals dansen, leren afwassen en lekker eten!

Daarna begon de zomervakantie pas echt en heeft iedereen zijn eigen avontuur beleefd.

De beverleiding heeft in deze vakantie alvast genoeg inspiratie opgedaan voor het komende jaar.

Toen de zomervakantie voorbij was begonnen de eerste opkomsten weer. Tijdens deze opkomsten hebben we veel lol gehad en de oude bevers (of nieuwe welpjes) laten overvliegen richting de welpen.

Binnenkort is het weer Joti hier kijken we enorm veel naar uit! We zijn benieuwd wat we dit keer weer gaan beleven...

Wij hebben enorm veel zin in dit jaar met een groot en nieuw bever team!



Groetjes van.

Roos, Elise, Djoere, Alexander, Jeroen, Vera en Sanne of terwijl het **BEVERTEAM!**

Wist je dat

01 *er een leidingkermis onder het scoutinggebouw zit, als je heel stil bent kun je hem horen*

Hallo!

Wij zijn de stinkende Welpen

Met een team van wel drie man en twee vrouw sterk, zijn wij toch wel de leukste speltak. Stuk voor stuk enthousiaste leidings en 28 super leuke kinderen, wat wil je nog meer.

In de eerste week van de zomervakantie zijn we met zijn allen op zomerkamp geweest in Ewijk. Onderweg had een van de leiding een mooie ring met Elven letters gevonden in de bus die later ongelooflijke krachten bleek te hebben. Dit heeft ons in die week een hoop avontuur bezorgd. Toen we daar kwamen, ontdekten we ook dat het best warm is in Ewijk (op een dag bijna 40 graden). Met een paar zwembaden was dit echter best goed uit te houden.



Elke week bedenken we een leuke opkomst voor de kinderen waarbij we telkens wisselen tussen actieve spelletjes zoals Britse bulldog, en rustige spelletjes zoals Weerwolven van Wakkerdam of iets koken of knutselen. Een paar opkomsten terug hebben we een disco gehouden met de kinderen, we deden spelletjes zoals de stoelendans, en limbo, en we hebben natuurlijk gedanst!

Binnenkort is er weer Joti, dit is een weekend kamp op het gebouw met alle speltakken. De eerste avond is er een spannend avondspel, en de dag erna zijn er allerlei activiteiten in en rond het gebouw. Waaronder een enorm springkussen en een kabelbaan. Voor sommige kinderen is dit hun eerste echte kamp, ondanks dat vinden de kinderen dit wel een van de leukste kampen (op zomerkamp na natuurlijk).

Na de Joti komen er natuurlijk nog een hoop andere kampen en activiteiten, voor je het weet staat sinterklaas alweer voor de deur, en kort daarna zullen we ook smullen tijdens een heerlijk kerstdiner. In februari gaan we met zijn alle weer op weekend kamp en als we in april weer een beetje zijn bijgekomen gaan we gewoon nog een keer. In mei hebben we voorbereidingsweekend, waar we de leiding en de kinderen klaarstomen voor zomerkamp met, zoals je misschien al had geraden, een weekendkamp.

We kijken uit naar weer een leuk scoutingjaar



De Verkenners

Toen de verkenners dit jaar op het zomerkamp terrein in Stroe aan kwamen hebben we nog een uurtje moeten wachten voordat we konden beginnen met opbouwen omdat het zo hard regenden. Met zijn alleen onder een zeiltje een boterham etend konden wij ons nog niet voorstellen dat het de rest van het zomerkamp gemiddeld zo'n 40 graden zou zijn.

Toen het bijna droog was zijn we begonnen met opbouwen, de verkenners begonnen druk materialen te verzamelen voor het bouwen van hun keuken. Toen ze in de tent stonden wachtend tot het kader de haringen in de grond had geslagen en het zonnetje goed doorbrak kregen ze voor het eerst door hoe warm het deze week ging worden.

Voor de leiding was dit ook wat onvoorzien, een sportdag of erg actieve spellen gaan met deze temperaturen waarschijnlijk niet zo aanslaan. Gelukkig kan de leiding op magische wijze het hele programma omgooien als dat nodig is zodat we deze week vier dagen in een meer of zwembad door hebben kunnen brengen. Ook kwamen we er achter



dat traditionele spellen zoals Britse Bulldog ook prima gedeeltelijk in het water gespeeld kunnen worden.

Hierdoor was de hitte goed te verdragen. Als het of begon te koelen 's Avonds kwamen we in aanraking met allerlei mysterieuze figuren die ons in een hoop spannende situaties hebben gebracht, maar voor de kleinere lezers onder u zullen we daar maar niet te veel van verklappen.

Na deze fantastische afsluiting van het jaar en een welverdiende rustperiodes zijn we weer helemaal klaar voor het nieuwe scoutingjaar. Wat daar ook bij hoort is een wisseling van de wacht, helaas hebben bij de leiding Joost en Lars ons verlaten. Maar er is nog hoop want Lars is nog terug te vinden bij de Explorers en zo halverwege het jaar wordt ons leidingteam versterkt door een mysterieuze dame die al een tijdje rond dwaalt op scouting.

Ook een aantal verkenners heeft de leeftijd bereikt dat ze door mogen naar de volgende groep, Hier zullen ze geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen, verantwoordelijkheden en natuurlijk nieuwe maar ook oude vrienden. Voor de verkenners is dit soms wel een spannende stap en ook de leiding vindt het soms moeilijk om afscheid te nemen, maar gelukkig komen er vanuit de welpen weer nieuwe gezichten onze kant op en we kunnen niet wachten om te kijken wat die in huis hebben.

Het nieuwe jaar zijn we begonnen met wennen aan de nieuwe patrouilles en het spelen van wat klassieke spellen. Maar rustig zal het niet lang blijven, we zitten nog vol gekke ideeën, er moeten weer nieuwe skills geleerd worden en we hebben allemaal erg veel zin om er weer tegen aan te gaan dit jaar. Laten we kijken of de verkenners dit aan kunnen!

Wist je dat

01 de verkenners op zomerkamp alleen een Dixi hebben om de behoefte te doen

02 de Verkenners al vanaf 1995 mee doen met de regionale scoutingwedstrijden (RSW) om zich te kwalificeren voor de landelijke scoutingwedstrijden (LSW)

De Explorers

Anders dan voorgaande jaren was er dit jaar een thema gekoppeld aan het Azomerkamp. Het thema, de Koningsspelen, was afgeleid van een thema die de Explorers jaren geleden met een welpenzomerkamp hebben beleefd. De aankleding en de karakters van het welpenkamp jaren geleden kwamen weer naar voren. Dit keer waren de jeugdleden echter zelf de karakters en speelden zij samen met begeleiding het Koningsspel.

In het koningsspel was iedereen verdeeld in rangen. De hoogste rang was de Koning(in). Deze regeerde over zijn onderdanen, de overige Explorers. Degene in de laagste rang, de Nar, was het hulpje van de koning(in). De nar voorzag de koning(in) van drankjes en andere geneugten van het koningszijn. Onder de koning bevonden zich de ridders, de begeleiding, en daaronder het volk, de overige Explorers.



Iedereen kon koning(in) worden. Alles wat je hoefde te doen was om de rang boven je uit te dagen en de uitdaging te winnen. Zo verschoof je van positie met degene boven je. De ridders waren stabiel van positie. Om dus van burger koning te worden moest je tweemaal een uitdaging winnen. Een keer van de ridders en een keer van de regerende koning(in).

Richel en Kathy hebben gebeld met een marktplaatsadvertentie om deze zo lang mogelijk aan de praat te houden. Hoewel Kathy erg goede vragen had over het houden van wandelende takken won Richel toch door zijn gesprekstechnieken over My Little Pony's.

Pien en Jelle daagden elkaar uit om een zo lang mogelijke kledingketting te maken met de kleding die ze aanhadden. Ondanks dat Jelle niks meer over had; heeft Pien toch gewonnen. Roos en Clint kregen beiden een ei die ze zo lang mogelijk bij zich moesten houden. Hoe dat is afgelopen dat weten we niet. Zouden ze het ei nog steeds bij zich dragen?



Wie als eerste het bevroren shirt aantrekt! Dat bleek een hele opgave te zijn voor regerende Koning Coen en uitdager Richel. Helaas voor Koning Coen moest hij hierdoor zijn kroon doorgeven aan koning Richel de 1e.

Gedurende de week zijn er verschillende regeerperiodes geweest. Sommige heersers waren gul en vergevingsgezind. Anderen waren streng maar rechtvaardig. De strijd om het koningsschap was hard. De nar was in ieder geval altijd de sjaak voor nare klusjes.



De ontdooide shirts

Naast dit nostalgische thema ondernamen de Explorers ook nog andere activiteiten op zomerkamp. Het was in Luxemburg deze week heel heet dus we hebben veel in, op, en rond het water gedaan. 'S Nachts was het heerlijk vertoeven buiten aan het kampvuur. Uitslapen in de tent wilde niet echt lukken; rond 7 uur waren we de tenten wel uitgekookt. Gelukkig was er 1 klein boompje op het kampterrein. Hier verzamelden we ons 's morgens vroeg om met zijn allen alsnog een uiltje te knappen.

NIEUW IN ONS TEAM



Hallo! Ik ben Jos en dit jaar voor het eerst Explorerleiding. Hiervoor ben ik een aantal jaar verkennersleiding geweest. Daarna heb ik twee jaar geen leiding gegeven en nu ben ik toch weer terug om de Explorers te begeleiden. Ik heb vooral heel veel zin in zomerkamp, nu al!



Hoi ik ben Lars en een van de nieuwe Explorerleiding. Ik zit vanaf mijn 9e bij de Kimball. Na 5 jaar beverleiding en 2 jaar verkennersleiding te hebben gegeven ben ik nu klaar voor de Explorers. Ik heb er zin in en hoop ze zelf ook enthousiast te kunnen maken om leiding te gaan geven na hun Explorertijd.

Wist je dat

01 *De explorers gedurende het jaar zelf geld inzamelen voor activiteiten op zomerkamp.*

02 *het tijdens de opkomst steeds meer gaat stinken in het lokaal (puber) en dat we nu al op Explorer deo-bus 3 zitten*

03 *Wist je dat de Explorers zelf de opkomst maken voor de vrijdagavond opkomst*

04 *Wist je dat de Explorers persoonlijk contact onderhouden met Sinterklaas*

meer info? kimballexplorers@gmail.com



Gebouwbeheer

Hier weer een stukje vanuit onze gebouwbeheer, over het reilen en zeilen in en rond ons fijne gebouw, tijdens ons zomerkamp hebben we ons gebouw verhuurd aan een andere scoutinggroep en ook door het jaar verhuren aan andere groepen.

Maar waarom verhuren we ons gebouw eigenlijk?

Met onze huurinkomsten onderhouden we ons gebouw, dit kunnen grote dingen zijn zoals dak/ramen/vloeren maar ook deurklinken (ja die sneuvelen nog wel eens), maar ook lampen thermostaten en onderhoud aan onze installatie zoals verwarming, alarm, brandbeveiliging.



In de zomer hebben we dan ook ons dakje boven de entree laten vervangen, en dit was ook flink nodig wat het hout was in zeer slechte staat. Maar deze kan er nu weer even tegen aan! Ook zijn onze brandblus materialen gecontroleerd en weer veilig voor een jaar.

In het komende jaar hopen we de lekke ramen rond het gebouw te vervangen en het voegwerk aan te pakken. Hierna staat het houtwerk op de uitbouw en het dak in de planning, hiervoor zijn we nog op zoek naar een sponsor. We willen ook proberen om ons gebouw zo groen mogelijk te krijgen en zonnepanelen horen uiteraard ook bij.

De heren van de PR zijn druk opzoek naar sponsoren om dit gemakkelijker mogelijk te maken.





Nu het weer buiten nat is kun jij binnen kleuren!

Public relations

Een kleine update over de recente activiteiten en toekomstige plannen van het public relation team van de Kimball o'Hara.



RABO CLUBSUPPORT

Vanaf eind september tot half oktober kon er gestemd worden door leden van de Rabobank. Wij hadden als doel om geld in te zamelen voor zonnepanelen. De stembus is inmiddels gesloten en de resultaten zijn bekend. Dankzij jullie hulp hebben we een bedrag van € 776,09 bij elkaar gespaard. Bedankt voor jullie stem!

SPORTPAS

Net als vorig jaar hebben de Bevers, Welpen en Verkenners ook dit jaar weer een driedelige kennismakingscursus aangeboden via de sportpas. Hiermee kunnen kinderen van buiten scouting kennis maken met onze club waarna zij kunnen beslissen om zich in te schrijven voor de scouting.

p.s. Deze kinderen krijgen geen voorrang op de eventuele wachtrij bij een speltak.



HEMA & SCHENK

De HEMA in Voorschoten is een mooi initiatief gestart die onze vereniging goed kan gebruiken. Per bestede euro geeft de HEMA 1 cent aan een goed doel of vereniging. Welk doel dat is, bepaalt de klant zelf op een tablet aan de kassa. Eén maal per jaar ontvangen we het gespaarde bedrag van de HEMA. Afhankelijk van de keuze van de klanten en van het enthousiasme van de deelnemers kan dat dus een behoorlijk bedrag opleveren. Helpt u ons mee sparen?





PERFECTDAY

AVR (Afval Verwerking Rijnmond) zet voor elke “perfect day” (een dag zonder problemen) €100,- apart. Via Maarten Jan van der Steen (werknemer bij AVR en vader van Explorer Jelle) zijn wij aangemeld als goed doel. Aan het eind van iedere maand wordt er één goed doel getrokken uit de pot. Hiermee kan eenmalig tot maximaal €3000 worden verdiend. Omdat de goede doelen alleen uit de pot gaan als ze zijn getrokken, zullen we ooit de jackpot van AVG in ontvangst kunnen nemen.

Bedankt voor de oplettende ouder die ons heeft geholpen bij dit initiatief!

LIONS VOORSCHOTEN

Afgelopen september hebben wij ons plan voor een duurzamer clubhuis door middel van zonnepanelen gepresenteerd bij de Lions Voorschoten. Hoewel de Lions erg enthousiast waren hebben zij helaas niet voor onze vereniging als te steunen doel gekozen.

Heeft u een tip, of kunt u ons helpen met onze fondsenwerving? stuur een mailtje naar:

✉ pr.scoutingkimball@gmail.com

Hoe heurt het eigenlijk?

Onder het kopje “Hoe heurt het eigenlijk?” willen we jullie over een aantal onderwerpen informeren.

AFMELDEN

Om leuke en uitdagende opkomsten te kunnen voorbereiden is het handig om te weten hoeveel kinderen er tijdens de opkomsten aanwezig zijn. Graag willen we jullie dan ook vragen om tijdig de leden af te melden. Dat kan gedaan worden via de mail of telefonisch bij de desbetreffende speltakken.

Op de Woensdagavonden vanaf 20.00 uur zijn de leiding op het scoutinggebouw aanwezig om de zaterdagopkomsten voor te bereiden. Het is gewenst om uiterlijk de woensdag voor de opkomst door te geven als uw kind verhinderd is. De speltakken zijn dan op het scoutinggebouw bereikbaar op het telefoonnummer [071-7514139](tel:071-7514139), of direct bij de teamleider van u kind.

Bevers

Elise +31 6 23385927

Welpen

Daan +31 6 36223023

Verkenners

Chris +31 6 17088777

OPKOMSTEN

De opkomsten zijn op de vrijdagavond 20.00 uur (Explorers) en zaterdagmiddag om 14.30 uur voor de bevers, welpen en verkenners, het is wenselijk dat de leden op tijd aanwezig zijn voor het openen, in een compleet uniform, t-shirt of trui en een das. Als u deze nodig heeft zijn ze te koop bij Annemarie Klijn.





ROKEN

Aangezien roken steeds meer een taboe wordt is er besloten om voor, tijdens en na opkomsten niet meer te roken op het plein en rondom het gebouw in het zicht van de jeugdleden. We hopen dat jullie, net zo als de leiding, hier ook rekening mee willen houden.

Ons scouting-uniform

Zoals jullie weten is een belangrijk onderdeel van scoutinggroep Kimball o'Hara het dragen van het scouting-uniform. Deze traditie is al aardig oud. Scouting is ontstaan in het begin van de 20ste eeuw door Robert Baden-Powell. Één van zijn gedachten is dat iedereen gelijkwaardig is, ongeacht rang of stand, religie of huidskleur. Het uniform neemt eventuele verschillen door kleding weg. Nou... is dat nog eens een mooie gedachte!



Het uniform verschilt nog wel eens per scouting, sommige groepen hebben blauwe, rode of beige blouses. Wij houden meer van comfortabel. Wij hebben een rood t-shirt en groene trui, beiden met logo, en natuurlijk de geruite groepsdas.

Mocht je uit je t-shirt of trui gegroeid zijn, of er nog geen hebben omdat je nieuw bent bij onze groep, dan kun je op zaterdag een uniform kopen op scouting. Het liefst op zaterdagten ruim voor de opkomst begint, kom dan even iets eerder zodat de leiding op tijd aan de opkomst kan beginnen. Ook na opkomsten rond half 5 kan je het uniform kopen. Let op: je kan alleen met contant geld betalen, nemen jullie dit mee?

PRIJSLIJST

T-shirt	€ 10,00
Trui	€ 18,50
Das	€ 8,50
Dasring	€ 1,00

Je kan het Uniform aanschaffen bij:

Joyce Devilee (Ouderraad, moeder van Nick – verkenner – en Sanne)

Annemarie Klijn (Oud leiding)